



Project: Een andere wereld

Literatuur

Utopie, Groep 7-8

In sommige boeken wordt gefantaseerd over wat de toekomst ons zal brengen. Op zoek naar een betere wereld, die misschien nooit werkelijkheid zal worden, een utopie. In het verhaal *Mijn broer en ik*, blijkt dat het broertje van Amira een robot is. Gaat de wereld er beter van worden als er ook mensrobots zijn? In *Naar de rand van de wereld* hebben een groepje mensen besloten een wereld te creëren zonder kennis en techniek. Voor hen het idee van een ideale wereld. Toch besluiten een paar kinderen om te vluchten. De thema's worden op creatieve manieren verwerkt. De leerlingen schrijven gedichten en samenvattingen. Ze tekenen de twee werelden van voor en achter de muur. Schrijven een eigen *Sprook* en debatteren over de vraag of een utopische wereld gewenst en mogelijk is.

Alle Haagse basisscholen komen in aanmerking voor een gratis boekenpakket. Neem hierover contact op met de cultuurcoach.

1. Informatie voor de leerkracht

2. Introductie

3. Oriëntatie

Oriëntatieopdracht

4. Opdracht 1: Mijn broer is een...

Onderzoek

Uitvoeren

Presenteren

Reflecteren

5. Opdracht 2: Naar de rand van de wereld

Onderzoek

Uitvoeren

Presenteren

Reflecteren

6. Opdracht 3: Is dit een sprook?

Onderzoek

Uitvoeren

Presenteren

Reflecteren

Evalueren