



Bijlage 3 – Literatuur, Onze Stad, Groep 1-2

Trap is weggewaaid

*Toen vader 's morgens wakker werd,
toen riep hij: Wel verdraaid!
Kijk nou es wat er is gebeurd,
de trap is weggewaaid.*

*En moeder zei: Hoe moet dat nou?
Hoe komen we beneden?
De hele trap is weggewaaid,
met vijfenzestig treden.*

*De kinders kwamen uit hun bed
en riepen: Heerlijk zeg!
We kunnen lekker niet naar school,
want onze trap is weg.*

*En vader nam de telefoon
en belde naar 't kantoor.
Zeg baas, de trap is weggewaaid,
ik kan niet komen hoor!*

*Maar ja, er was geen brood in huis,
geen melk, geen kaas, geen fruit;
ze konden het niet halen ook,
ze konden er niet uit.*

*Daar zaten ze, drie dagen lang.
Ze waren bleek en mager.
Want niemand kon naar boven toe,
geen bakker en geen slager.*

*Toen belde vader 't vliegveld op
en riep: Hallo, Hallo!
Stuurt u een helikoptertje
en krijgen we 't cadeau?*

*Er kwam een helikoptertje,
dat landde op het plat.
Het bracht hen naar beneden toe.
Ziezo, en dat was dat.*

*En moeder zei: Nu moeten wij
een nieuwe trap gaan bouwen.
Maar vader riep: Ach Bets, waarom?
We zullen 't zo maar houwen.*

*En voortaan houden ze 't maar zo.
Ze zijn nu erg tevreden.
Ze gaan per helikoptertje
omhoog en naar beneden.*

*En vader zegt: Nou zie je, Bets
die trappen zijn maar ouderwets!*

- Annie M.G. Schmidt