



## Bijlage 2: Literatuur, Verhalen, Groep 5-6

### **Vuurtoren**

*Alles wat we weten van vuur: [1] hoe laat de zon opkomt,  
[2] ondergaat, [3] hoe warm de wereld ergens is,  
[4] wanneer vulkanen dreigen, [5] waarom een vlam  
pas als het waait naar naaste burens overslaat, [6]  
ongevraagd, [7] altijd naar hongerig hout, natuurlijk  
vurenhout in het bijzonder, [8] dat kunstenaars  
geen leven leiden zonder rood of zwartgeblakerd  
hart, en -9] dat er mensen zijn die amper wijzen  
of hup daar staat een man of vrouw in lichterlaaie,  
[10] er is ook larie, bijvoorbeeld rosse meisjes  
kussen beter en Spaanse pepers koken heter, maar  
[11] verder is alles opgemeten, uitgerekend, zelfs  
van de hel is vastgesteld hoe fijn de as zal zijn  
van iedereen, en daarom juist is het verbazend  
dat iemand uit een havenstad nog nooit heeft  
stilgestaan bij wat het vuur in vuurtorens betekent:  
[12] kom hier, [13] wij willen u in deze stad graag zien.*

- Uit: *Gedichten voor gelukkige mensen* van Bart Moeyaert