



Bijlage 3 – Literatuur, Verhalen, Groep 5-6

Reisopdracht

en als je weggaat...

*regen, er dreigt regen,
storm blaast zand
over de wegen,
men moet z'n ogen beschermen.
angstige vogels zwermen
boven het land.
de lucht is zwart.*

*...zeg langzaam:
Ik hou van de regen.
Ik hou van de storm.
Ik ben niet bang.*

Riekus Waskowsky (Rotterdam, 1932-1977)

