



Bijlage 5: Literatuur, Verhalen, Groep 5-6

Eénbenig

*Eénbenig
spiegel ik me
in een zomerse plas
aan een blauwe reiger.
Wat weinig
veren voor een vogel.
De armen te hoekig
voor vleugels.*

*Maar stilstaan
op één been
kan ik al.*

- Dichter: Ed Franck
Uit: Met armen te hoekig voor sierlijke vleugels: verzamelde gedichten 1988-1999 (Averbode)