



Bijlage 6 – Literatuur, Verhalen, Groep 5-6

Aquarel

Dit is een aquarel: een schilderij van waterverf op dik karton. Ik wist niet wat ik wou toen ik eraan begon en nu het af is heb ik er nog het raden naar. Wat doet die vlek daar op dat schip, wat doet die vrouw, waarom een zee, had ik dan blauw in overschot, dat denk ik niet, ik denk haast nooit als ik mijn vinger doop in mijn verdriet of in het jouwe en ermee schrijf of teken, maar ik moet niet doen alsof. Per slot van rekening weet iedereen dat alles – alles – over liefde gaat.

- Uit: *Gedichten voor gelukkige mensen* van Bart Moeyaert

