



## Bijlage 4 – Literatuur, Onze Stad, Groep 5-6

### Paal

Het leukste bij een zebrapad  
is dat  
de palen tikken.

Het is alsof ze schrikken  
als ik moet oversteken.  
Ze hebben al uren gekeken  
of het kan,  
en dan:  
"Ja ja ja ja ja!  
Kom op nou kindje, ga!"

Maar het zieligste daaraan  
is dat  
ze zelf blijven staan.

- *Edward van de Vendel*