



Bijlage 5 – Literatuur, Onze Stad, Groep 7-8

Werkblad 4

Bril

*Ik zoek
mijn roze bril.
Ik ben hem
al een tijdje kwijt.*

*En wat ik zie,
is grauwe
werkelijkheid.*

*Dan krijg ik
van mijn
kleine meid,*

*Haar eigen roze bril.
Wat ik nu zie,
wellicht gekleurd,
verwondert mij.*

Dichter(s): Nelly Lausberg van Os

Locatie: CJG Laak, Thijssestraat, The Hague, Netherlands

Taal: Nederlands

Initiatiefnemer: Gemeente Den Haag

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De gemeente Den Haag wil ieder stadsdeel voorzien van een inspirerend muurgedicht. Iedere wijkbewoner kon hiervoor ideeën insturen en daaruit is voor de wijk Laak gekozen voor het gedicht van Nelly Lausberg van Os.
