

## Bijlage 1a – Cultureel erfgoed, Verhalen, Groep 1-2

### Een middeleeuwse Haagse jonkvrouwe

Er waren eens... een rijke graaf en een gravin, die in een land woonden, niet ver van Den Haag vandaan. Ze heetten (hou je vast) Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, en Machteld van Bethune en Dendermonde. Sjieke namen hè?

Samen hadden ze een dochttertje, Beatrix genaamd. Het kleine meisje hield van buitenspelen en bloemetjes plukken, en ze droomde zoals alle prinsesjes toen, dat ze later met een echte ridder zou trouwen. Maar waar vind je nou een echte ridder?

In de buurt van het land van haar vader lag een stukje land dat Zeeland heette. Alle prinsen en ridders in de omgeving wilde dat stuk land wel hebben. Zo ook de vader van Beatrix, de graaf van Vlaanderen. Hij kreeg er zelfs een beetje ruzie over met de graaf van Holland, ridder Willem II. Maar ze hadden eigenlijk helemaal geen zin in ruzie en bedachten een plannetje.

“Weet je wat?”, zeiden ze tegen elkaar. “Als jouw zoon en mijn dochter nou eens trouwen als ze later groot zijn, dan worden we familie, en dan hoeven we helemaal geen ruzie meer te maken!” En zo gebeurde het. Kleine Beatrix trouwde een paar jaar later met de zoon van Willem, Floris V. En dat was een echte ridder! Als een echte jonkvrouwe ging ze aan het hof in Den Haag wonen, in een mooi slot, aan de rand van een bos en een grote vijver. Floris was eigenlijk de baas van het land, maar als hij lang op reis was, dan mocht Beatrix het land regeren. Bijna als een echte koningin.

Samen kregen Beatrix en Floris wel elf kinderen. Eén van die kinderen heette Jan, of Jantje, toen hij klein was. En wist je dat Jantje nog steeds vlakbij het slot in Den Haag staat, waar hij geboren werd en met zijn vader en moeder woonde? Niet echt natuurlijk, maar als een beeldje. We kennen zelfs een liedje over hem... ‘In Den Haag daar woont een graaf, en zijn zoon heet...?’ Juist, Jantje. De zoon van jonkvrouwe Beatrix.

Hoe Beatrix er uit heeft gezien? Waarschijnlijk droeg ze mooie jurken, en echte prinsessenhoeden. Maar had ze blond haar? En een grote neus misschien? Of sproetjes? Niemand weet het precies, want er zijn geen plaatjes bewaard gebleven, alleen deze medaillon...

