



Bijlage 1b – Cultureel erfgoed, Verhalen, Groep 1-2

De Haagse ridder Floris

Wist je dat... er in Den Haag lang geleden échte ridders rondliepen? Ridders met harnassen, zwaarden en paarden. Met van die maliënkolders, en zware helmen.

Eén van die ridders heeft een bijzonder verhaal...

Lang geleden, wel meer dan 700 jaar, woonde er een ridder in een kasteel aan de rand van een vijver en een bos. Een bos vol wilde dieren waarop hij kon jagen. Deze ridder heette Ridder Floris.

Zijn vader was graaf van Holland en Zeeland en de baas van een groot stuk land.

Toen Floris nog geen twee jaar oud was, ging zijn vader dood in een gevecht. Kleine Floris werd toen graaf. Maar ja, als je twee jaar oud bent, wat weet je dan van regeren en de baas zijn? Zijn oom speelde daarom een tijdje de baas voor hem, totdat hij oud genoeg was om zelf de baas te worden. Maar eerst kreeg hij wel een echte ridderopleiding. Hij leerde zwaardvechten, paardrijden en jagen. Maar hij moest ook leren lezen, schrijven en zingen. Én hoe je je netjes aan tafel gedraagt. Toen hij 17 jaar werd, werd hij tot ridder geslagen. Nu was hij Ridder Floris V, graaf van Holland en Zeeland.

Als een echte ridder had Floris een eigen harnas, een heel zwaar gevechtspak. Ook had hij zijn eigen wapenschild, een schild met daarop kleuren en tekeningen. Daaraan kon je hem herkennen. De kleuren van Floris waren rood en geel, en midden op zijn schild stond een rode leeuw.

Bij het slot dat zijn vader en opa hadden gebouwd, liet Floris een grote zaal bouwen, waar hij feesten hield en gasten ontving. Die zaal werd later de Ridderzaal genoemd. Er kwamen wel eens andere ridders op bezoek, die dan in het Ridderhuis bij het slot mochten logeren. Op een veld vlakbij het slot liet hij soms riddertoernooien organiseren, waarbij ridders lieten zien hoe sterk ze waren en hoe goed ze konden vechten.

Floris trouwde toen hij veertien jaar oud was met Beatrix van Vlaanderen, de dochter van een Vlaamse graaf. Samen kregen ze wel 11 kinderen.

Floris was een graaf met een groot stuk land, maar dat vond hij toch niet groot genoeg. Hij probeerde steeds meer land in te pikken en liet overal kastelen bouwen. Dat vond natuurlijk niet iedereen leuk. Sommige mensen kwamen in opstand.

Een paar belangrijke mannen wisten Floris te pakken te nemen, en zetten hem gevangen in één van zijn eigen kastelen, het Muiderslot. Hij zou niet meer levend naar Den Haag terugkeren. Zijn zoon Jan volgde hem op en werd graaf Jan de Eerste van Holland. En laat dit nou



Bijlage 1b – Cultureel erfgoed, Verhalen, Groep 1-2

de Jan zijn waar we een liedje van kennen... 'In Den Haag daar woont een graaf, en zijn zoon heet...' Juist! Jantje. ([liedje in Sesamstraat](#))

En de Ridderzaal? Die bestaat nog steeds! Misschien heb je hem wel eens gezien op tv. Onze koning houdt er wel eens een belangrijke toespraak...



Bijlage 1b – Cultureel erfgoed, Verhalen, Groep 1-2

