



Bijlage 3 – Literatuur, Identiteit, Groep 5-6

Gedichten bij opdracht 3 van het project *Ik voel me*

Ben je boos?
Pluk een roos
Zet hem op je hoed
Dan ben je
morgen weer goed

Helpt het niet?
Blijf je kwaad?
Dan volgt nu
betere raad:

Ben je boos?
Pak dan een doos
En geef hem een schop,
of verscheur hem:
dat lucht op!

*Uit: Binnenste buiten van Bas Rompa
(Bas Rompa bouwde verder op een bestaand volksrijmpje)*





Bijlage 3 – Literatuur, Identiteit, Groep 5-6

Ik gooi ik smijt ik stomp ik schop
Er zit iets donkers in mijn kop
Mijn bui is boos
Hij doet niet wat ik wil.
Ik spuug ik krijs ik schreeuw ik gil

Rode knetter dynamiet
Takkenbijter kakkepiet
Stekkert kukert slakkensop
De boze bui knalt uit mijn kop
Hou op hou op hou op

Ik tel tot tien en elf en terug
Ik adem in en uit ik zucht
Ik zal zoete woorden fluisteren
De herrie in mijn hoofd moet weg
Ik wil er niet naar luisteren

Suikergoed en marsepein
Roze koek en karamel
Let maar niet op mij
Spekkie lolly slagroomsoes
Ik verzin mezelf weer blij

Uit: Nooit denk ik aan niets van Hans en Monique Hagen

