



Kopieerblad – Literatuur, Identiteit, Groep 5-6

1. Haar vader zat pap te eten. Maar het ging langzaam. Sombor bracht hij zijn lepel naar zijn mond en af en toe vergat hij die open te doen.
2. ... hier bij de Hellepoel, waar rovers van Mattis en Borka nu in lange rijen aan weerszijden van de kloof naar elkaar stonden te loeren. "Aha, zo ziet die botterik er dus uit", dacht Ronja, toen ze Borka wijdbeens met zijn neus in de wind voor zijn rovers zag staan.
3. "Hm," zei Mattis. Nu stond hij toch even met zijn mond vol tanden. Ronja begreep niet goed waarom. Wat had Mattis zonder vragen weggepakt?
4. "Hoe we erin zijn gekomen? Tja, dat komt omdat we een kleine jongen hebben die langs de steilste bergwanden omhoog kan klimmen." ... Mattis stond dit verhaal tandenknarsend aan te horen.
5. "Het gaat jou niet aan of ik haast heb of niet," snauwde ze hem toe en daarna stouf ze weer verder.
6. "Die mist maakt me een beetje bang," zei hij. "Zo, ben jij bang dat je de weg naar je dievenhol niet terugvindt?", antwoordde Ronja.
7. Toch raakte Ronja langzaam in paniek. Ze werd banger dan ooit tevoren. Ze riep Birk, maar haar stem had nog nooit zo zielig geklonken.
8. Ronja keek hem een beetje verlegen aan. Het was plotseling moeilijk om echt het land aan hem te hebben.

