

Bijlage – Literatuur, Utopie, Groep 7-8

Voorbeeld van een eigenwijs gedichtje.



Alle miertjes lopen in de pas...

Oho en wat als ik  nou anders was?

 *een beetje eigenwijs misschien,*

maar dit rijtje houd ik voor gezien

 IK HEB EEN NIEUW PLAN

ik denk dat het anders kan

dat daar verderop

LINKSAF EN AAN HET EIND DAARVAN

een plek is waar wel alles kan.

Daar wil ik heen en ik doe het gewoon

ik ga naar de plek waar ik van droom.

