



Opdracht 2. Bijlage 1 – Literatuur, Utopie, Groep 7-8

Miertje

*Altijd lopen mieren
met z'n veertienhonderdviere
in rijtjes
achter elkaar aan.
Totdat er eentje stil blijft staan,
die zegt:
Laten we linksom gaan.
En ja, dan doen
de tweehonderdtiende en de driehonderdelfde
daarna
hetzelfde.*

*Zo zit het dus:
in elke klas
en in elk kluppie,
heb je er eentje nodig.
Zo'n eigenwijs,
niet-luisterend diertje.
Een SUPER guppie.
Een MEGA miertje.*

(van: Edward van de Vendel)

