

*“Het is jammer als je negatieve associaties krijgt met mooie blote borsten”*

Het is aan ons om drempels weg te halen bij een kind

Het is er, dus we moeten het er ook over kunnen hebben.

*“Dan doe je je ogen maar even dicht”*

Kunst moet samenbrengen en niet scheiden.

Dit is geen kwestie van geloof, maar kan ook samenhangen met andere (persoonlijke) ervaringen.

Kinderen die van hun geloof niet mogen kijken naar blote borsten, hoeven de museumles over Rubens niet bij te wonen

Je moet laten merken dat je het normaal vind.

Vrijheid heeft twee kanten. Je kunt iemand niet iets opleggen.

*“Rubens in de openbare ruimte kan helpen!”*

Wees de discussie voor, door vooraf met de school af te stemmen.

Wanneer je kinderen dwingt, dan heb je geen respect voor hun geloof.

*“Belang van kunstbeschouwing: Laat kinderen van kleins af aan hun mening verwoorden”*