

*“Kunst
verbreedt
de horizon”*

Het is een onderdeel van de ontwikkeling van je identiteit. Daar moet je vragen over kunnen stellen.

Het is voor kinderen wel heel fijn als het thema aan bod komt.

“Je mag zijn wie je bent, en dat kun je via kunst laten zien”

Als er verschil ontstaat, dan kun je het erover hebben.

Voorstellingen waar het thema ‘seksuele diversiteit’ aan bod komt, kan je beter niet aanbieden aan basisscholen.

Het is een onderdeel van het leven, dat moet je bespreekbaar maken.

Kunst kan een dergelijk thema heel mooi verbeelden.

“Jong geleerd, oud gedaan”

In Nederland kan dit, en daar moeten we trots op zijn #tolerantie #respect

Als er niets mee gedaan wordt, dan vallen kinderen/ jongeren die hiermee worstelen in een zwart gat.

“Het gaat niet om anders zijn, maar om jezelf zijn”

“Kunst is niet persé altijd fijn”