

**Atta de Tolk**  
**Haagse Cultuuronderwijs Dag 2018 11-4-2018**

Vandaag waren we allemaal onderdeel van een cultuurschakel  
Het belang van kunst en cultuur is voor de pessimist maar een duur raadsel  
Pragmatisch denken ze: Laat maar, we vegen het van tafel  
Maar deze oceaan van vrijheid bezorgt ons soms parels

Een tijd lang was het aan dovemans oren gericht  
Open die oogkleppen, maak het een gezegend oog en blik  
Kunst en cultuur brengen ons dichterbij het licht  
Als je het de mens ontnemt kom je zeker in een conflict

Niet iedereen kleurt binnen de lijntjes  
Niet iedereen gebruikt de calculator even fijntjes  
Waarom in het gareel? De mens overleeft het ook door geintjes  
Als je cijfertjes wilt laten hangen laat het dan klinken als refreintjes

Weet je nog? 1,2,3,4 hoedje van, hoedje van  
1,2,3,4 hoedje van papier  
Nu komt het door, dat brengt ons allen veel plezier

In de mooie column van Lamyae kwamen we iets belangrijks tegen  
Niet alles is voor iedereen even vanzelfsprekend  
"Meester, wie zijn al die oude mannen?" "Dat zijn de Hollandse Meesters"  
Aan ons de taak; hoe houden we die oude kunst levend?

Onderwijs reist niet via één maar via meerdere wegen  
En op elke weg kom je weleens een drempeltje tegen  
Creatievelingen hebben we nodig; zeggen de vacatures  
Eenmaal binnen worden ze verplicht te kunnen werken binnen de vier muren

Nee, kleur buiten de lijntjes, beweeg buiten de hokjes  
De cirkel wordt anders nooit rond, bounce outside the boxes  
Geef ze mee; hoe je het in de rest van je leven doet  
Is helemaal niet te zeggen met een Citotoets  
Onderwijs mag ruimte creëren zodat kinderen erachter komen wie ze zelf zijn  
Kunst is niet altijd leuk, confrontatie kan de kern zijn

Als we niet praten over ontblote borsten is het over en uit  
Dan kun je nader tot elkaar komen schrijven op je blote buik  
De kracht van kunst is niet enkel: een snik, een lach of een rilling over je rug  
Het is het perfecte instrument om te bouwen aan een brug

Als je vroeger culturen leerde kennen keek je naar de kunstenaars  
Want hoe zij het konden uitleggen, dat was ongeëvenaard

Tuurlijk in eerste instantie is het even zwaar  
Maar voorkom dat je een vreemde bij voorbaat tot proleet verklaard  
We kunnen praten tot we een ons wegen, dat is de kunst niet  
De kunst is dat je opeens beseft, plotseling het punt ziet

Pessimisten verwachten in een blokkade een wonder  
Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder!

Verandering in het lespakket mag de crea-kant niet bedreigen  
Hallo! Dit zijn kunsten! Die zijn op zich al zelf vakoverstijgend  
Trek het eens breder: Waar zijn jullie vooral goed in?  
Kinderen stimuleren in het vinden van hun roeping  
Dus een interessante ontmoeting zorgt voor veel voldoening

Zie Escher in het Paleis, een Schott in de Roos  
De Vaillant, Stichting Aight, Go Hard or Go Home  
Art is Cool, zolang je het doet met gevoel  
Stroom Den Haag, zorg dat de stad zich goed voelt

Ook de hiphop is tiptop in orde  
In een Haags kwartiertje vol cultuur weet je al snel wat je kunt worden  
Doe je ding, zing en spring! Dans bij elke kans  
Concentreer je op je doel, focus als in een trance.  
Laat de wereld zien hoe creatief je bent  
Neem verantwoordelijkheid voor jouw talent

Emoties moet je willen, niks nieuws onder de zon  
Oneindig oud, niemand weet waar of wanneer het begon

Ritme lokte de holbewoner uit zijn grot  
Jullie flow bracht vandaag Paard in galop  
Ik dacht aan een nummer dat past bij de dag en het thema  
You'll never walk alone omdat niemand hier alleen staat

Collectief lief, laat je door niets ontmoedigen  
Kunst moet niet bemoederen, kunst mag ons verbroederen  
En deze zin mag je de rest van je leven gebruiken  
Kunst is het veiligste middel waar je je geest mee kunt verruimen

Iedereen wil eens ontsnappen, uit de realiteit  
Dan mix je de creativiteit met je identiteit  
Puur als cultuur, hiervan krijg je nooit spijt  
Dit onderwijs creëert een nieuwe werkelijkheid

@Attadetolk

<https://nl.linkedin.com/in/atta-de-tolk-a196a9a3>