

Duitse herder terroriseert de Bugelstraat

NIJMEGEN – De Duitse herder van de heer en mevrouw L.M.J. Dappers uit de Bugelstraat in Neerbosch-Oost heeft gistermiddag drie kinderen gebeten. De 8-jarige Alex Makroupoulos werd door het dier in de rug gebeten, Richard Jansen (6 jaar) kreeg de tanden van Kazan in zijn been te staan en Michel Korfmacher ontsnapte ook niet op tijd aan de bijt-lustige hond.

Het was niet de eerste keer dat Kazan zijn tanden liet zien en ze ook gebruikte. Hij heeft al eerder kinderen, maar ook volwassenen aangevallen.

Het dier terroriseert het brandgangetje achter de huizen in de Bugelstraat. Niemand durft er meer door, omdat Kazan met blikerende tanden dat verspert. Mevrouw Makroupoulos vindt Kazan een vals beest. 'Hij is al eens boven op de rug van mijn dochttertje Maria gesprongen en gooide haar tegen de grond.

Ze kon zich niet verweeren, ze is pas vier. Kinderen zijn bang voor die hond. Het is een treurige zaak.' De vader van Richard Jansen zegt dat hij zijn kinderen bijna 'niet meer alleen durft te laten op straat'.

Mevrouw Kersten, die als buurvrouw van de Dappers Kazan goed kent, geeft toe dat hij 'niet te vertrouwen is. Hij heeft ook de eenden hier in de buurt kapot gebeten en de mensen durven niet meer door het gangetje achter de huizen te lopen.' Maar tekent ze er bij aan: 'Vanmiddag werd hij wel geplaagd. Ik zag hoe het gebeurde, hij werd hard geschopt, tegen zijn kaken. En dan wordt hij natuurlijk vals, zoals elke herder. Het is een hond met stamboom, maar hij wordt altijd zo gepest.'

De eigenaar van Kazan noch mevrouw Dappers waren gistermiddag thuis.