



Bijlage 1 – Literatuur, Onze Stad, Groep 1-2

Kast

*Papa kleedt zich aan / en ik zit in zijn kast –
Omdat ik daar in pas.
Zijn jassen en zijn dassen / hangen om me heen, dus
papa, / bel eens aan.
Dit is mijn huis, / ik kan hier staan
en ik ben thuis.
Papa, kom je zo? / Kom je op bezoek?
Als je aanbelt / krijg je een cadeautje.
Dinge dong! / Je onderbroek.*

- Edward van de Vendel

