



Bijlage 3 – Literatuur, Identiteit, Groep 3-4

Joris Jan Bas

Joris Jan Bas uit Koog aan de Zaan
trok op een ochtend een jurkje aan.

Toen ging hij naar school met een strik in zijn haar
en alle kinderen pestten hem daar.

'Kan me niet schelen,' riep Joris Jan hard,
'ik ben tenmiste een beetje apart.

Niet zo gewoon als de rest van de klas.'
Nou zeg, die durfde, die Joris Jan Bas!

De volgende ochtend in Koog aan de Zaan
had iedere jongen een jurkje aan,

behalve een jongen met haar groen als gras.
Je mag drie keer raden wie dat nou was.

Joris Jan Bas

Ted van Lieshout

