

Bijlage Literatuur, Onze stad, groep 5-6 *Mijn stad*

Uit *Super Guppie is alles* van Edward van de Vendel & Fleur van Weel.

Diner

Het is bij zessen.

In alle huizen liggen messen
vorken, lepels bijna klaar.

Je loopt hier maar
en ruikt menuutjes.

Aardappels en sjuutjes,
rijst en kousenband.

De straat als restaurant
met alle soorten eten.

Elk nummer een recept -
kies maar waar je zin in hebt:

Waar blijf je staan?

Waar bel je aan?

Je hoeft alleen te weten
hoe vandaag je ouders heten.

Adres

Vandaag hebben wij allemaal
een binnenadres.

Mamma?

Woonkamer honderdenzes

Zusje?

Slaapkamerstraat honderdenzeven.

En ook ik ben in mijn huisje,
mijn huisje voor even:

ik heb een soort van stoel.

En ik woon hier een tijdje,
als je begrijpt wat ik bedoel.

Ik woon hier een tijdje
op mezelf

Toiletlaan honderdenelf.