

wie is wie

als ik jou was
en jij mij
zou ik een zij zijn
en jij een hij

ik was klein
en jij was lang
jij was sterk
en ik was bang

ik was druk
en jij was stil
ik had een staart
en jij een bril

ik was dun
en jij was dik
maar jij bent jij
en ik ben ik

Gedicht: Frank Eerhart